

WIST JE DAT....

- We 7 mei gaan dauwtrappen en iedereen die je kent mag vragen mee te gaan?
- Dat zij voor slechts 6 euro een wandeltocht met muziek en ontbijt krijgen.
- De kaartjes te koop zijn bij café de Zwaan en Brenda Smolders.
- Je ons op facebook kunt liken zodat zoveel mogelijk mensen deze actie zien en met ons mee gaan!



KEGELEN MET DE JONGE VRIENDEN!

Kegelen met De Jonge Vrienden!

Op zaterdag 11 maart waren De Jonge Vrienden van de Vriendschap uitgenodigd voor een gezellig uitje. Naast de jeugd van De Jonge Vrienden mochten deze keer ook de volwassenen mee, die meespelen met het leerlingorkest. Ze spelen tenslotte ook wekelijks samen en ondersteunen de jeugdleden altijd maar weer! Om half 5 werd er verzameld bij de Zwaan om richting Oirschot te rijden. Daar werden we om 17:00 verwacht op de kegelbaan. We hadden alle banen voor onszelf en begonnen gezellig met kegelen.

Wie de tiende strike gooide die kreeg een presentje. Wilma Smolders gooide de tiende strike en ontving een cadeaubon, goed voor een uur kegelen met 6 personen. Wilma wilde graag dat we deze bon onder de jeugdleden zouden verloten. Nick van Hal was degene die uiteindelijk deze bon heeft ontvangen! Na het kegelen gingen we nog lekker samen eten. Een gemakkelijke maaltijd die bij iedereen in de smaak viel; namelijk frietjes met een snack. Na het eten nog even samen wat drinken en toen zat het erop. Het was een leuke en gezellige avond!!



VAN DE VOORZITTER

Allereerst wil ik jullie informeren over mijn herstel na mijn laatste operatie op 23 november j.l. Zoals jullie ongetwijfeld bij een recente repetitie geconstateerd hebben, verloopt deze uiterst moeizaam en het is ook maar de vraag of mijn mobiliteit nog tot een acceptabel niveau verbetert. Op deze manier is het dan ook vrijwel onmogelijk om naar behoren te functioneren en de vereniging op een waardevolle manier te representeren. Dat is voor mij de belangrijkste reden om na 9 jaar mijn functie van voorzitter bij de volgende algemene ledenvergadering op 21 april a.s. neer te leggen. Het doet me –gelet op de prettige samenwerking binnen het bestuur- wel pijn om op deze manier af te haken, maar het verstand zegt dat op deze wijze doorgaan niet verantwoord is t.a.v. het belang van de vereniging en bovendien is het fysieke ongemak bepaald niet bevorderlijk voor mijn animo om me voor de vereniging dienstbaar te maken. Ik hoop maar dat jullie daar begrip voor hebben.

Een andere, niet minder belangrijke reden om terug te treden, is gelegen in het gegeven dat het voor De Vriendschap na zo'n lange periode van dezelfde voorzitter, gezond is dat er verversing komt, iemand met frisse ideeën en nieuw elan. En gelukkig zijn we daarin geslaagd, want we hebben Dhr. Frans Ancion (de vader van Eline) met succes benaderd en deze heeft zich inmiddels na het bijwonen van een drietal bestuursvergaderingen bereid verklaard om het voorzitterschap voor de komende bestuursperiode over te nemen. En daar zijn wij bijzonder blij mee, want Frans is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van De Vriendschap, getuige zijn regelmatige aanwezigheid bij de concerten en zijn inbreng in de door hem bijgewoonde vergaderingen. Bovendien zijn we er van overtuigd dat we met zijn aantreden een bekwaam, efficiënte bestuurder als kandidaat-voorzitter aan de ledenvergadering presenteren, als iemand die vanuit een sympathieke, bescheiden opstelling met volle inzet een waardige bijdrage zal leveren op het bestuurlijke vlak. Als bestuur hopen wij dan ook dat hij op jullie support kan rekenen.

Maar niet alleen Frans Ancion gaat het bestuur aanvullen, maar eindelijk zijn we er in geslaagd om weer iemand van de slagwerkgroep in het bestuur te krijgen en dat is met het oog op de communicatie een groot goed. Het betreft Brenda Smolders die zitting wil nemen in het bestuur en als zodanig het bruggenhoofd wil vormen tussen bestuur en slagwerkgroep. Maar zij wil meer doen, namelijk samen met Ilona Hermans en Rik Vlemminx de p.r. van de vereniging verzorgen, nu Maaike Vennix deze taak gaat beëindigen. Voor de inzet van laatstgenoemde willen wij haar van harte bedanken, maar...nieuwe heren nieuwe wetten, want bovengenoemd drietal wil het gehele p.r.-gebeuren in een nieuw jasje steken en de informatie naar buiten intensiveren en verlevendigen. Maar daar blijft het niet bij, want Brenda wil, samen met Rik en in overleg met het bestuur, een nieuwe impuls geven aan het stappenplan van De Vriendschap richting de toekomst. Voorwaar een prachtig initiatief dat op onze steun kan rekenen!

Rest mij enkel nog te zeggen dat ik De Vriendschap alle succes in de toekomst toewens, met veel jeugdige instromers vanuit de blazersklas en De Jonge Vrienden, met een permanente medewerking van de school en de ondersteunende seniorleden. Het ga u goed.

Peter van Moorsel, voorzitter.

WE GAAN HET ANDERS DOEN

PR-Commissie maakt werk van imago en verbindt nieuwe leden. De PR commissie, bestaande uit Ilona Hermans, Rik Vlemminx en Brenda Smolders hebben de toekomst van de Vriendschap onder de loep genomen. Waar staan we nu, waar willen we over een paar jaar staan? Hoe zorgen we voor vernieuwing, hoe krijgen we Nieuwe leden, hoe zetten we ons op de kaart voor een groot publiek?

Hieruit is in eerste instantie een stappenplan ontstaan. Beetje bij beetje willen zij de vereniging gaan vernieuwen, een nieuw imago geven, zodat de vereniging ook toekomst heeft, met voldoende (Jonge) leden en evenementen. Zij beseffen dat hier heel veel tijd en werk in gaat zitten, maar het begin is, in hele kleine stapjes, gemaakt.

TERUGBLIKKEN MET TROTS

Wat hebben we gedaan in de afgelopen maanden?

- Sprookje De Gniep door de Harmonie.
- Mountainbiketocht.
- Nieuwjaarsconcert.
- Carnavalsconcert door de slagwerkgroep in Made.
- Winkeltheater door de slagwerkgroep.
- Uitwisseling met de slagwerkgroepen van Vessem en Wintelre.

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET!

Zowel Marianne Nagel – van Hoof als Erwin van de Putte waren beiden 25 jaar actief als lid bij onze vereniging. Tijdens het nieuwjaarsconcert zijn zij in het zonnetje gezet met een onderscheiding en mooie bos bloemen.



KOMENDE EVENEMENTEN

Wat gaan we de komende tijd doen?

- 27 april – Serenade Koningsdag
- 4 mei – Dodenherdenking H. Eik
- 7 mei – Dauwtrappen
- 19 mei – Serenade Sander van Hal
- 21 mei – Medewerking gildefeest Oirschot
- 1 juli – Harmonieconcert Hapert
- 13 juli – Buitenconcert
- 7 augustus – Start Fietsvierdaagse
- 24 september – Mountainbiketocht